

## DE GALERIJ.

*De steen des aanstoots: Boerenoorlog, Zuid-Afrika  
1896-1902*

Tijdens de laatste weken dat Ds. Esselink hier nog was, is het beroepingswerk al ter hand genomen. Twee weken na zijn vertrek stelt de kerkenraad de gemeente het volgende tweetal voor:

Ds. J. v.d. Berg te Rhoon, Ds. W. Bosch te Vrijhoeve- Grevelduin.

Met meerderheid wordt Ds. v.d. Berg gekozen en daarna beroepen. Op 26 mei 1896 bericht Ds. v.d. Berg dat hij het beroep aanneemt. De intrede in onze gemeente, van deze 27-jarige predikant was op 2 augustus 1896.

De galerij is in alle tijden al een steen des aanstoots geweest. Jongens (geen meisjes) beneden 16 jaar wordt indien ze geen gehuurde plaats hebben, de toegang tot deze "plaats des onheils" ontzegd. Maar aan de jonge dochters wordt ook gedacht.

De grote voorjaarschoonmaak is en was berucht/beroemd, ook voor de broeders kerkenraadsleden. Zij stemmen gaarne in met het voorstel om tussen Pasen en Pinksteren geen catechisatie te houden voor de jonge dochters daar het dan schoonmaaktijd is.

In 1898 wordt Koningin Wilhelmina ingehuldigd. Broeder van der Wiel zal op 31 augustus de vlag hijsen op de toren. Ds v.d. Berg zal op die dag een feestrede houden en het hek op de dijk zal met oranje vlaggen versierd worden.

Een predikant was in die dagen ook "*versierd*". Een hoge hoed (kachelpijp) en een keurig zwart pak behoorden erbij, maar ook een wandelstok. Of Ds v.d. Berg er geen had wordt niet vermeld, maar wel dat hij er een krijgt. Bij de overhandiging van dit versiersel merkt een ouderling op:

*"Omtrent de herderstaf, is het ons aller hoop en verwachting dat die u steeds aan uw herderlijk werk zal herinneren."*

Dat rond de eeuwwisseling de politieke gebeurtenissen niet onopgemerkt voorbij gaan, lezen we in de Merwebode van 28 sept. 1900.

Boerenoorlog in Zuid Afrika, Paul Kruger, vluchtelingen, dat was wereldnieuws.

Kaapse vluchtelingen worden uitgenodigd om daarvan te vertellen.

*"Een heerlijke ure, was den avond gehouden voor deze zaak."* Het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk is te klein om de saamgestroomde menigte te bevatten, plm. 800 personen zijn aanwezig. Vele honderden moeten teleurgesteld huiswaarts keren.

De bannelingen doen hun droevig verslag. Men kan een speld horen vallen tijdens hun toespraak. Aan het einde van deze samenkomst wordt een kollekte gehouden, die bestemd is voor een Weeshuis.

Opbrengst f 92,50 !